

SKÄRGÅRDSTEATERN TILL PORKALA!

Föreställning på Rigårdsnäs fredag 22 juli kl 19.00



I sommar får vi uppleva lokal kulturhistoria när Skärgårdsteatern för första gången landar i Porkala och ger en föreställning på Rigårdsnäs.

SÅ HÄR BESKRIVER SKÄRGÅRDSTEATERN SOMMARENS PJÄS:

"Skärgårdsteatern sätter år 2014 upp den första musikalen under sitt 45-åriga leverne. **I Love You, You're Perfect, Now Change** handlar om parrelationer – eller bristen på dem – och hur det är att leva med en annan människa, att sakna en annan människa, att gifta sig med den andra människan... men framförallt om kärlek.

Fyrpersonersembelen tar oss genom alla dessa känslor både via solon och ensemblenummer, ackompanjerade av en tvåmannakorkester. Det är ömsom roligt, ömsom sorgligt, och man får både skratta och gråta under den ca två timmar långa föreställningen. Vi önskar er varmt välkomna!"

BILJETTER:

Biljetter kan bokas genom att ringa eller skicka SMS till 050-5939040.

Biljettpris 15 € / 10 €

(barnbiljetter gäller barn under 12 år)

Som socker på botten kan vi meddela att Porkalas "egen"

Anna Victoria Eriksson medverkar i musikalen.

VASSBUKEN

1/2014

PORKALA UF
110 ÅR!

SKÄRGÅRDSTEATERN
KOMMER TILL PORKALA!

RIGÅRDSNÄS HAR
RENOVERATS!

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.

Styrelsen 2013-14

Telefon:

ORDFÖRANDE:

Patrick Eriksson
Westendvägen 105, 02160 Esbo
pe@tengbom.fi

0500-447 147

VICE ORDFÖRANDE:

Anita Löfgren
Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo
anita.lofgren@samlink.fi

050-562 5413

KASSÖR:

Susanna Holm
Melkögränd 4 A 18, 00210 Helsingfors
holm.sussi@gmail.com

050-4273 526

SEKRETERARE:

Agneta Brenner
Västra fortet 8 B, 02160 Esbo
agneta.brenner@gmail.com

050-3571 418

MEDLEMMAR:

Siw From
Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs

050-3621 739

Jyrki Tolvanen

Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt

0500-608 354

Erik Uddström

Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo

040-5868 645

SUPPLEANTER:

Charlotta Häggström
Grönbackavägen 7 D, 02710 Esbo

050-348 8355

Christina Molander-Landell
Tunnelvägen 14 C 15, 00320 Helsingfors

040-841 2247

Magdalena Pitkänen

Krogbergsvägen 3 C, 02700 Grankulla

040-5053762

Heidi Vanhanen

Starrpottsvägen 22, 02480 Kyrkslätt

045-6324 933

UTGIVARE:

Porkala Ungdomsförening r.f.

BANK:

Aktia IBAN FI 8440 5520 4000 1580, BIC HELSFIH3

PÄRMBILD:

Inte mycket till vinter - Rigårdsnäs i decembersol (5.12.2013)

Till Lotsarna i Kyrkslätt

Hembygds lotsar Er jag hälsar med en enkel hyllningssång, när till dessa kära nejder tanken ilar denna gång. Och av stolthet mångt hjärta med mitt eget slår i takt, att mot österns storm och byar manligen i stått på vakt.

Edra kära enkla stugor som av farfar och av far, timrats upp på kala klippor främlingar ifrån Er tar, och Er dröm har blivit gäckad att vid livets slut en gång där få sluta trötta ögat lugnt till ro vid havets sång.

Med Er heder nu man köpslog, guld och löften man Er bjöd, men den var dock ej till salu, hellre tog ni sorg och nöd. Och med steg så tunga bittra och i ögats vrå en tår lämna ni de kära ställen nu när våldets arm Er når.

Fyren som på hällen murats och vars eld så ljus och klar, seglarn lett på rätta stråtar ibland grund och svåra far, lyst sina sista vakter in på rätt och riktig väg från vars säkra räta stigar ingen av Er vek ett steg.

Skam åt dem som skulle svikit och förakt för allan tid som sin hembygds och kamraters tro förrätt uti var strid. Stort det är med heder falla på sin post till sista man, och åt barn och barnbarn lämna namn som aktas kan.

Sörjen ej för dag som stundar, den som äger gods och guld skall Er hjälpa som han känner att han står i verklig skuld, utav tacksamhet till Eder för det offer som ni gett. då ni ej på guidets tjuskraft men på hederns budord sett.

Många rika offer givits utav kärlek till vårt land, intet dock så rent och vackert som utav Er enkla hand. Och de släktled som skall skriva domen över Er en gång, skall Er gärning manlig prisa uti saga hävd och sång.

Ibland gullet slagg plär finnas, men det guld som ni har lagt, uppå fosterlandets altar strålar utav glans och prakt. Sena tider skola nämna än med stolthet Edra namn, sedan hederns grav har bäddats och åt Er i hemmets famn

Heder över Er I lotsar från min hembygds många skär, vad jag djupast inne känner uti ord ej penna kiär. Ack, jag vill manligt trycka utav stolthet nu Er hand, ty ni hedrat Eder hembygd och med den vårt hela land.

HYLLNING TILL LOTSARNA I KYRKSLÄTT

En dikt av Ragnar Fleege

I april fick Vassbukens redaktör ett brev av föreningens medlem Sture Haggström:

"Högt ärade PUF ordförande
Herr Patrick Eriksson.

I kvarlåtenskapen efter min farmor Elna Haggström (f. Wohlman) som dog 1968, hittades ett gulnat, skört papper med bifogade handskrivna verser. Texten har bleknat, och är något svåräst, då den skrivits på en äldre typ av svenska.

Verserna är skrivna, som jag tolkar det, av Ragnar Fleege för att hylla lots- och fyrpersonal vid verkets förryskning år 1912.

I Porkala var motståndet mot förryskningen både stort och aktivt. Kanske det aktivaste om man jämför med övriga verk i Storfurstendömet, så som post, tull, polis etc.

Mina förfäder i Porkala, lotsarna A. F. Wohlman och K. Z. Haggström avgick båda vid förryskningen.

Kanske dessa verser kan publiceras i sommarens nummer av Vassboken. Temat ligger ju änyo i tiden, med dom senaste tidernas buller i öster.

Sture Haggström"

Tack Sture för dessa fina rader. Vi publicerar Ragnar Fleege's vers här bredvid. Sture har rätt, det mullrar oroväckande i öster och vapenskrålet visar att mänskligheten inte just lärt sig någonting. När skall de äntligen lära sig av historien?



INTE VILKEN SOMMAR SOM HELST...

Höst blir vinter, vinter blir vår och våren förbyts till sommar. Det låter ju bekant, men den här gången är det inte vilken höst och vinter som helst som har passerat, på **Rigårdsnäs** har det varit en väldigt aktiv vintersäsong. En stor mängd aktiva medlemmar har ställt upp och hjälpt till t.o.m. under vanliga vardagar på våra "**gubb- och tant-talkon**". Jag måste säga att det nog finns krut i de härligt eviga ungdomarna som har jobbat med tåpetsering, paneler, foderlister, målning, städning o.s.v. Men det finns ju sämre saker att sysselsätta sig med under sina pensionärsdagar...

Så sätter vi åtminstone för tillfället punkt för den renovering som pågått i nästan åtta år på Rigårdsnäs. Läs mera om hur Rigårdsnäs räddades och renoverades på följande sidor. **I år är det 110 år sedan Porkala Ungdomsförening r.f.** grundades. Detta jubileum skall vi uppmärksamma bl.a. på sommarfesten!

En extra och faktiskt riktigt historisk piff på jubileet blir också att **Skärgårdsteatern** i år för första gången kommer att landstiga i Porkala, med en föreställning på Rigårdsnäs **tisdagen den 22 juli**. Läs mera om föreställningen på följande sidor och reservera biljetter i tid!

Så här inför jubileet och en kommande aktiv sommar kan man konstatera vi haft samma ordförande och styrelse ända sedan 2005. Det blir nio år, så nu är det minsann hög tid för en generationsväxling. Nu behöver vi flera unga och energiska krafter att ta över vid rodret och i styrelsen!

Trevlig sommar önskar
Torbild



Bilder från styrelsemötet 19.3.2013. Upppe från vänster Magdalena och Charlotta Haggström, Siw From och Susanna Holm. Nere från vänster Agneta Brenner, Anita Löfgren, Jyrki Tolvanen och Erik Uddström.

VI RÄDDADE RIGÅRDSNÄS

Aktiva medlemmar reparerade föreningshuset

Vid årsmötet 2006 beslöt föreningen att festsalen skall piffas upp med nya tapeter. Föga anade någon vilket enormt projekt som fick sin början då föreningens ordförande tog fram kniven och skar i den gamla tapeten...

DET KUNDE FAKTISKT HA GÅTT ILLA...

När tapeten öppnades visade det sig, som vi tidigare ju har berättat, att stockverket på många ställen var helt ruttet. Det mest dramatiska var att det då också visade sig att takbalkarna och var så ruttna att taket kunde ha fallit in när som helst. Men huset hade änglavakt och vi lyckades spänna fast ytterväggarna med vajrar sent på hösten 2006. Sedan byggde **Rakennuspalvelu Kyösti Vesterinen Oy** ett helt nytt mellanbjälklag med nya takbalkar och katastrofen kunde undvikas.

STOCKVÄGGARNA FÖRNYADES

Det visade sig snabbt att över hälften av stockväggarna måste förnyas. Där hade vi turen att ha två äldre medlemmar som var träbyggnadsveteraner. Under fyra vintrar förnyade bröderna **Elmer och Erik Eklund** stockverket i många mödosamma och precisionskrävande faser. Också den norra gaveln med källarfönster och allt, också källarfärstun fick sig en uppryckning. Samtidigt ordnades **byggnadsvårdskurser** med därtill hörande rivnings- och städtalkon där de aktivaste medlemmarna hjälpte till på olika sätt.

INNERTAKET BYGGDES OM

Vintern 2010 förnyade **Heikki Holmström** och **Munkkiniemen Remonttiapu Oy** festsalens mellantak och scenen. Samtidigt förkortades den och sänktes till sin nuvarande höjd.

VÄGGAR, GOLV OCH TAK ISOLERADES

När mellantaket var byggt försågs vindsutrymmet med s.k. blåsull, d.v.s. värmeisolering av cellulosa, som blåstes in på vinden. Med talkokrafter försågs ytterväggarna med värmeisolerande fiberskivor som samtidigt blev bra underlag för tapetsering. I samband med golvetts reparation förnyades också golvetts värmeisolering.

FRÅN TAK TILL GRUND

Renoveringsarbetet fortsatte bl.a. med talkolördagar under vintrarna och våren 2012 var det dags att ta fram de gamla golvplankorna. Men än en gång hade tidens tand frätt mera än beräknat, så nu fick **Viherteko Oy** med **Heikki Lauronen** i spetsen riva upp golvbjälklaget ända till marken och förnya hela konstruktionen.

TAPETSERINGSKURS

Hösten 2012 var det slutligen dags för nya tapeter i festsalen. Nu övergick byggnadsvårdskursen i en tapetseringskurs och vi fick under **Heikki Lauronens** ledning lära oss grunderna i traditionell tapetsering. Och visst blev festsalens väggar fina!

SOMMARFEST OCH JUBILEUM

på Rigårdsnäs lördagen den 28 juni kl. 15.00

Sommarfesten blir litet extra festligare p.g.a. **föreningens 110-års jubileum**. Programmet är inte ännu helt spikat men vi kan berätta att **DJUNGEL-TRUMMAN** kommer igen!

Dessutom blir det efter en längre paus igen **PONNYRITT**, denna gång med ponnyer från **REHNDAHLS DJURGÅRD** i Hila!

Sommarutfärd till Södergrund onsdagen den 9.7.

Sommarutfärden styrs i år till Södergrund, söder om Järvö. Vi träffas på holmen kl. 13.00, mera information senare.



Mera info om sommarprogrammet följer senare. Följ också med föreningens anslagstavla på Rigårdsnäs!

SOMMARENS PROGRAM

Kallelse till årsmöte den 17.5.2014 kl. 12.00

Porkala Ungdomsförenings årsmöte hålls på Rigårdsnäs lördagen den 17.5.2013 kl. 12.00.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Samtidigt presenteras den renoverade festsalen och de andra förbättringarna på Rigårdsnäs.

Alla är välkomna!

VI RÄDDADE RIGÅRDSNÄS

...för eftervärlden

VÄGGPANELER OCH PRYDNADSLISTER

Under den gångna hösten och vintern var det sedan dags för att sätta upp panelen i festsalen och också alla prydnads-, golv-, tak- och foderlister. Nu satsade vi på talkotillfällen på vardagar för dem som hade tid och möjlighet och våra "gubb- och tant-talkon" blev båda många och väl välbesökta. Bra så, det blev fart på jobbet och slutet på det stora projektet började skönjas.

TAMBUREN KOM MED AV BARA FARTEN

När vi var som mest i farten konstaterades det att också tamburen måste ses över. Taket hängde och stockarna hade reparerats också här. **Jyrki Tolvanen, Erik Uddström och Pentti Aaltonen** m. fl. jobbade med den så fick tamburen nytt innetak och fiberskivor på väggarna. **Mikko Österberg** med kompisar spikade förra sommaren upp innetaket för att snygga upp tamburen inför sin egen bröllopsfest. Under vintern har också tamburen fått tapeter, väggpaneler och foderlister.

"ALLT GÅR JU MED ELEKTRICITET"

Under hela renoveringsarbetet, liksom under många år redan tidigare, har **Kurre Kalving** från Häggesböle hjälpt oss med alla elektriska arbeten. Under senaste vinter har Kurre installerat elbatterier och andra installationer i både festsalen och tamburen. Också den nya ridån är nu installerad, fast man ju litet saknar det gamla fina cykelhjulet som man tidigare drog upp ridån med!

MEN VARIFRÅN KOM PENGARNA?

Ett genomgående problem har ju varit den konstanta penningbristen som har gjort arbetet betydligt svårare och långsammare. Lyckligtvis har vi fått betydande understöd från Finlands Hembygdsförbund, Svenska Kulturfonden, Kyrksläotts Sparbanksstiftelse och Svenska Folkskolans Vänner rf. **Föreningen tackar varmt för alla dessa understöd.**

Minst lika värdefulla har de otaliga donationer och extra medlemsavgifter varit, som våra egna medlemmar och deras företag bidragit med. **Ett stort tack till er alla!**

TUSENTALS TALKOTIMMAR

Så har då festsalen och tamburen förnyats från topp till tå. Dessutom har massor av andra reparationer gjorts. För att lyckas med det har det behövts enorma gemensamma ansträngningar och åtta år av talkoarbete, faktiskt har vi tillsammans satt ner närmare **4000 frivilliga arbetstimmar** på att rädda Rigårdsnäs för eftervärlden. **Tala om kultur-gärning!**

Ett oändligt stort och varmt tack till som har dragit sitt strå till stacken under alla dessa närmare 100 talkotillfällen. Er allas arbete är guld värt, precis som i devisen som finns på vår fina sköld som skall hängas upp på väggen igen:

"Egen härd är guld värd"



RIGÅRDSNÄS TALKO, BILDKAVALKAD

Bilder från pauser och jobb



Ovan: Talkopaus 29.3.2014. Från vänster Magdalena och Alexander Pitkänen, Agneta Eriksson och Agneta Brenner, bakom dem fr.v. Anita Löfgren, Johan Brenner och Susanna Holm. Nedan: Talkopaus 4.4.2014. Från vänster Agneta Brenner, Erik Uddström, Kaj Landell, Patrick Eriksson, Johan Brenner och Gun Weckman.



Intet nytt under solen: I vårstädningen under danslaven hittade vi den här fina gamla skylten som litet har gnagts av tidens tand. Understöd, bidrag och donationer har behövts under alla tider då föreningen har varit aktiv. Vem vet när den här användes och vem som har skrivit det fina budskapet, som är lika aktuellt fortfarande? Vi gissar att det är Viola Backman som är upphovsmamman?

JOBBET FORTSÄTTER

"It ain't over until the fat lady sings"

Även om vi nyss har konstaterat att renoveringen är färdig så skall ingen tro att vi kan lägga oss på våra lagrar. Nej, än finns det massor att göra innan Rigårdsnäs och Porkala UF:s framtid är säkrad för en längre tid framåt. Visst, huset är räddat och bör kunna stå kvar de följande hundra åren, men föreningen behöver nya krafter. Krafter som tar över och för föreningens traditioner vidare till kommande generationer.

Kom med, vi behöver dina insatser!

Understöd vår förening!

**UNDERSTÖD
PORKALA UF PÅ KONTO
AKTIA IBAN
FI 8440 5520 4000 1580
BIC HELSFIHH**

TACK!

Kaj Landell och Christina "Bill" Molander-Landell har varit troget aktiva hela vintern. Här bereder Kaj väg för de elektriska installationerna medan Bill maskerat sig bakom munskydd och sopar upp årtals damm.



Nedan till vänster beundrar Erik Uddström Agneta Brenners säkra hammarlag på "dor", verktyget som man slår in spikhuvud med.

Nedan till höger: Christian Lybeck förbereder också för de elektriska installationerna.



BILDKAVALKAD, fortsättning



Ovan: Ungt samarbete över gränserna: Nicholas (10 år) och John Oskar (8 år) Holmström från Järsö UF hälsade på och passade samtidigt på att riva "klubbrummets" golv under scenen.

Nedan: stilstudier från festsalsreparationen: Sussi Holm slipar trävirket inför målningen medan Patrick Eriksson assisteras av Siw From i fastsättningen av fönstrens foderlister.



FOLKDANS

Både Elmer och Erik är inbitna folkdansare ändra från ungdomen. "Vi har varit med i Kyrksläotts folkdansare rf sedan 1975, så det blir snart 40 år", säger Erik. Fortfarande åker bröderna upp till Kyrkslätt en gång i veckan under vinterhalvåret för att dansa folkdans, dessutom åker de ibland omkring och upp-träder med danslaget. I maj åker folkdans-laget till Sundsbyberg i Sverige och gästar vänföreningen Skördegillet.



Elmer Eklund i folkdanstagen. Foto: Kyrksläotts folkdansare rf.

För närvarande reparerar Erik och Elmer danslavsens räcken på Rigårdsnäs, de måste till stor del förnyas. Erik avslutar intervjun med sitt spjuveraktiga leende: "Ännu finns det nog mycket att hitta på att reparera på Rigårdsnäs så det blir nog många talkon också i framtiden..."

Tack för de orden!
Patrick Eriksson



Erik och Elmer Eklund pekar på "följarna" som stöder upp stockväggarna. Under vintern har bröderna monterat nya täckbräder på följlarna. Nedan är de i farten med att förnya danslavsens räcken.



PORKALA PROFILER

Spotlight på bröderna Eklund

Elmer och Erik Eklund på Torsnäs hör till de få genuina Porkalabor som ännu är fast bosatta i Porkala. Dessa båda skär-gårdsoriginal som under de senaste åren har stått för en massiv insats i reparationen av Rigårdsnäs, är värda en närmare presentation.

"Vi är födda och uppvuxna på Järvö", berättar Erik Eklund. Den äldre brodern Elmer föddes 1935 och Erik 1937. Pojkarna, eller "pysarna", som jag hört de gamla ortsborna säga, var bara 11 och 7 år då de som alla andra Porkalabor måste lämna sina hem efter kriget. Familjen evakuerades då till Snappertuna skärgård, där föräldrarna försörjde sig på bl.a. fiske och där pojkarna gick i skola. Efter evakueringen 1956 flyttade familjen tillbaka till Porkala och slog sig så småningom ner vid Torsnäs.

ÅTERFLYTTNINGEN OCH RIGÅRDSNÄS

Erik och Elmer minns tiden efter återflyttningen och de var redan då också med om att återställa Rigårdsnäs i användbart skick. "Det var Runar Sonntag som ledde arbetet på Rigårdsnäs efter ryssarna", berättar Erik. "Tapeterna var blå och vi fick riva bort allt som ryssarna hade byggt. Bland annat fanns det flera ugnar och skorstenar och dessutom fanns den ryska biografens projektorrum ännu kvar", säger Elmer. Då som nu gjordes förstas det mesta av arbetet som gemensamt talkoarbete.

"Föreningen hade ju inga pengar då", konstaterar Erik. "Inte fick man ju något understöd heller, så allting vara beroende av donationer och frivilligt arbete, då som nu. "Askollins såg i Borgå-Lovisatrakten hade kontakter till Porkala och de donerade åtminstone golvvirket", minns Erik och fortsätter: "Grönmark på udden mitt emot Rigårdsnäs ägde en fabrik för impregneringsmedel och målfärger, han donerade all mål-färg som behövdes", minns Erik.

BÅBYGGERI

Bröderna Eklund försörjde sig i huvudsak på båtbyggeri i trettio år. Än finns det en stor mängd fina gamla träbåtar kvar som är byggda av bröderna Eklund,



På sommarutfärden 2012 såg vi två gamla träbåtar som var byggda av bröderna Eklund.

HUSBYGGARE

Därtill har de jobbat som hantverkare på olika byggen i Porkala och med alla gamla trävillor på udden så har det alltid funnit gott om jobb.



Ovan: Zigenariägret flyttar till himlen? Ingalunda, det är bara Erik Uddström som inspekterar allt bråte som dragits fram från utrymmet under danslaven...

Nedan stilstudier 2: Sekreteraren Agneta Brenner på och i olika arbetsställningar.

Nedan till höger diskuterar Kurre Kalving och Johan Brenner hur elinstallationerna skall göras.



"VARATTU RESERVERAD"

(farväl till de gamla möblerna)

De gamla stolarna och borden har nu definitivt spelat ut sin roll på Rigårdsnäs. Efter en konkurrensutsättning under vårvintern valdes **AJ-Tuotteet Oy** till leverantör för 15 st. nya bord och 100 st. nya stolar. En epok är nu förbi och en ny epok tar vid. Vassbukens stjärnfotograf(?) ville förstås inte skiljas från de gamla trogna möblerna så han var tvungen att föreviga de gamla kultur-skatterna och dyrgriparna...

